

Ter herinnering aan  
Ilona Maria Kulovics

weduwe van  
KAREL ESHUIS.

Op 15 september 1913 is zij geboren  
te Budapest; 14 maart 1991 is zij  
overleden.



Met bewondering overdenken we haar  
leven.

In Budapest zag zij het levenslicht;  
Een jaar later brak de eerste wereld-  
oorlog uit. Daarna zagen haar ouders  
zich gedwongen haar te laten gaan  
naar wat later haar nieuwe vaderland  
zou worden.

Niemand kan peilen wat zoiets voor  
ouders en kind betekend.

Later is zij nog even weer terug ge-  
weest in haar geboorteland, waar ze  
niet meer kon wennen.

Toen kwam zij voorgoed hier waar zij  
in vrede en goede harmonie met  
Karel een mooi leven heeft gekend.

Haar opgewektheid, haar blijde kijk  
op het leven, heeft zij altijd uitge-  
straald. - De tegenslagen en teleur-  
stellingen heeft zij voorbeeldig  
aanvaard.

Wij hadden haar nog willen zeggen  
dat zij zoveel hartelijkheid en levens-  
moed gegeven heeft aan ieder die ze  
ontmoette.

We hadden haar nog graag daarvoor  
oprecht dank gezegd.

Almachtige, Gij die Leven geeft voor  
altijd, neem onze moeder en oma op  
in Uw Vrede; moge zij voor altijd in  
Uw Vaderhuis geborgen zijn.

---

Voor uw meelevens en meegaan op  
haar laatste gang op deze aarde,  
danken wij U hartelijk.

Raymond Eshuis  
Elli Eshuis-Schopman  
Linda