



Uitgestreden
Na menig moeilijk gevecht,
kon deze strijd niet gewonnen worden.

Joop Kunne

Jozef Albertus Willem Kunne

* 13 november 1931

† 1 juni 2002

Een Zorgzame, Dappere Man, Vader en Opa.

Hij kon genieten van zoveel kleine dingen; de bloembollen die opkwamen en bloeiden; zijn koolmeesjes waarvan hij ook dit jaar de kleintjes mocht zien uitvliegen en natuurlijk ook zijn kleinkinderen die hem zoveel vreugde bezorgden.

Hij wilde nog zoveel doen; Knutselen in z'n schuurtje; Vissen op dat speciale plekje; Zingen met het koor en nog menig partijtje biljarten. Een grote wens was ook nog één keertje op visvakantie naar Denemarken.

Het liefst deed hij alles samen met Mam en genoten zij van de kinderen en kleinkinderen, die tot op het laatst een glimlach op zijn gezicht konden toveren.

Het afscheid nemen viel hem zwaar.
Laat een ieder hem op zijn eigen manier
in gedachten houden en herinneren.