

*In Paradisum deducant
te Angeli.....*



Ter herinnering aan
WILLY KUNNE
echtgenoot van
Maria Rosier

Hij werd geboren te Hertme op 3 februari 1927.
Hij is, zoals hij het zou zeggen, op 31 januari 1993 door de "Grote Baas" bij zich geroepen.
De gezongen uitvaart was op 3 februari 1993 in de parochiekerk van St. Lambertus te Hengelo Ov.
Wij hebben hem begraven op de r.k. begraafplaats aan de Deurningerstraat aldaar.

Met respect en liefde willen we hem blijven gedenken. Veel heeft hij voor ons allen betekend. Met zijn vrouw deelde hij lief en leed, want samen voelden ze zich verantwoordelijk voor een groot gezin. Altijd was hij vol belangstelling voor de levensweg van zijn kinderen. Hij bemoedigde hen bij hun studie en stond hen bij met raad en daad. Muzikaal als hij was, stimuleerde hij de muziekbeoefening in het gezin van jongsaf aan, want muziek geeft veel vreugde aan het gemoedsleven. Om dit voor zijn kinderen mogelijk te maken heeft hij keihard gewerkt. In latere jaren kreeg hij te kampen met ziekte. Maar hij vocht altijd terug. Toen hij dan ook uit het werk kwam, legde hij zich voortaan bijzonder toe op de beoefening van de kerkmuziek, waarvoor hij zich reeds vanaf zijn vijfde levensjaar als koorknaap had ingezet.

De liturgische zang gaf diepe vreugde en voldoening aan zijn leven. Zo bekleedde hij vanaf 1973 het dirigentschap van diverse kerkkoren: parochie Klarenbeek, Stephanusparochie te Borne en het Rouw- en Trouwkoor van de Lambertusparochie te Hengelo Ov. Met grote inzet en deskundigheid vervulde hij deze taak.

Zijn belangstelling ging ook sterk uit naar de monumenten van christelijke cultuur, waarmee vooral West-Europa begiftigd is. Tijdens vakanties in Frankrijk met "zijn campar" werd er veel moois bezichtigd: kathedralen, abdijen en kloosters werden met graagte bezocht. Hij proefde de muzikale sfeer van Solemnes, de bekermat van het gregoriaans en toonde veel bewondering voor kerkelijke architectuur.

Diep in zijn hart was hij een gelovig mens, die zich graag liet inspireren door wat de christenheid aan goeds en schoons heeft voortgebracht! Daar leefde hij van! In dit geloof is hij gestorven.

Moge hij thans in de eeuwige Liefde van God worden opgenomen. Ongetwijfeld zal zijn muzikale hart het loflied voortzetten ter ere van de Allerhoogste, temidden van Gods Engelen en Heiligen.

Daarbij zal hij niet vergeten voor zijn dierbaren een voortreffelijke voorspreker te blijven.

Hij ruste in vrede!

Voor uw medeleven beloond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en ope danken wij u hartelijk.

Maria Kunne - Rosier
kinderen en kleinkind.