



Gedenk in Uw gebeden

Mattheus Johannes Kuysters

geboren te Breda 9 Dec. 1945, en aldaar
overleden, tengevolge van een droevig
ongeluk, in het St. Ignatius-Ziekenhuis
13 Mei 1953, voorzien van het H. Oliesel,
en enkele dagen tevoren gesterkt door zijn
Eerste H. Communie.

Wist gij, Ouders en familie,
welk een blijdschap ik geniet:
neen, gij zoudt geen tranen storten,
verre waart gij van verdriet.
Wat is d'aarde, wat het leven,
wat de vreugde, die 't ons biedt,
vergeleken bij datgene
dat Uw jongen thans geniet?
Bij den Hemel, waar ik Jezus,
d'Engelen aanschouwen mag,
Die mij juichend tegenkwamen
met een zalige vreugdelach?
't Was wel hard zo vroeg te scheiden,
't Was wel hard dat ik U verliet,
maar bidt gij niet alle dagen:
„Jezus, Uwe Wil geschied?”
O, weest dankbaar, dat Gods goedheid
U met velen achterliet;
voor Uw welzijn zal ik bidden,
maar beweent mijn heengaan niet.
Want, als eens het uur zal komen,
dat God ook U roept van de aard,
zult gij Uw lieveling wedervinden
in de Eng'lenrei geschaard.