



In dankbare herinnering aan

**ALEIDA MARIA KWAKMAN**

Geboren te Kampen op 21 juli 1909.  
Sinds 21 oktober 1983 weduwe van  
Franz Vonder  
eerder weduwe van Johann Vonder.

Gesterkt door de Sacramenten der zieken  
is zij op 13 december 1998 gestorven.  
Na een Eucharistieviering in de kapel  
van het Dr. Ariënshuis werd zij op  
17 december begraven op het  
R.K. kerkhof in Glanerbrug.

Naast vreugde werd het leven van mijn  
moeder ingrijpend beïnvloed door het  
steeds weer definitief afscheid te moeten  
nemen van die mensen, die haar het meest  
dierbaar waren.

Reeds op jonge leeftijd verloor zij haar  
moeder, na 10 jaar huwelijk haar man door  
oorlogsgeweld, terwijl zij in verwachting  
was van mijn zusje Hanny. Op de leeftijd  
van 5 maanden werd dit kind haar weer  
ontnomen. Na enige moeilijke jaren van  
alleen-zijn hertrouwde zij en werd in 1983  
opnieuw weduwe.

Vooraf op latere leeftijd hebben deze ge-  
beurtenissen een stempel gedrukt op haar  
leven daar zij van nature zeer gehecht was  
aan haar gezin en familie en het gemis tot  
gevoelens van eenzaamheid heeft geleid.  
Zeer begaan was zij met het lot van ande-  
ren, waarvoor zij zich met alle kracht heeft  
ingezet.

Voor mij is ze altijd een zeer lieve en zorg-  
zame moeder geweest, waarop ik altijd een  
beroep kon doen, die mij nooit in de steek  
liet en aan wie ik mijn verhaal kwijt kon.  
Ik hoop, dat ze nu de rust heeft gevonden,  
waar ze zo lang naar heeft gezocht en ik  
dank God, dat Hij mij zo'n fijne moeder  
heeft geschonken.

*Moge zij rusten in vrede!*

Voor uw bliken van belangstelling en me-  
deleven zeg ik u mijn oprechte dank.

Willy Vonder