

In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van Zaliger

Petrus Wilhelmus de Kwant

Zoon van

Johannes de Kwant

en

Maria Theresia Koopmanschap

geboren te Ankeveen 16 December 1924 en ge-
sterkt door de genademiddelen der H. Kerk over-
leden te Nijmegen 28 December 1948, begraven
op het R.K. Kerkhof te Brakkenstein 31 Dec. 1948

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen,
de naam des Heren zij gezegend. (H. Man Job)

God gaf, God nam, de naam des Heren zij ge-
prezen. (H. Man Job)

God vermengt het geluk dezer aarde met bitter-
heid om ons te leren een ander geluk dan het
aardse te zoeken en Hij beproeft ons in dit leven
om ons te sparen in het toekomstige. (H. Aug.)

Zulk een gerustheid in het stervensuur is het
begin der beloning voor de rechtvaardigen. Wel-
aan dan, gij mijn goede en getrouwe dienstknecht
ga binnen in de vreugde des Heren.

Teergeliefde ouders en verdere bloedverwanten,
't is waar, ik sterf en door de dood word ik van
U gescheiden, maar mijne liefde voor U sterft
niet, want gelijk ik U bemind heb op aarde, zal
ik U blijven beminnen in den Hemel en Uwe
liefdevolle zorgen vergelden.

Mijn verloofde en vrienden, gaarne had ik nog
vele jaren met U willen werken voor de eer van
God en het heil van de naaste. God beschikt
het anders. Zijn wil geschiedde

Mijn Jezus, barmhartigheid!