



Dankbaar gedenken wij

Frits Kwast

weduwnaar van Jo Kockmann

* 27-7-1921
te Losser

† 19-8-1995
te Hardenberg

We hebben afscheid genomen van onze vader en opa in de St. Antoniuskerk op 23 augustus en hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Frits hield van het leven. In zijn jonge jaren was hij naar verluid een vrijbuiters en een feestvierder. Voor hem hoorde werk bij het leven. Vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan "Het Ziekenfonds". Als "loper" door weer en wind op pad, leerde hij veel mensen en veel situaties kennen. Een man met een warm hart, die zich aan liet spreken door de nood van anderen. Nooit te beroerd om te helpen en altijd bereid om te delen wat voorhanden was. Pa Kwast was ook de drijvende kracht in het gezin. Samen met ma schiep hij een sfeer van warmte en nabijheid. Iedereen was welkom. Pa hield van mensen om zich heen. Graag mocht hij een kaartje leggen, een potje dammen of zo maar wat pra-

ten. Maar nooit over anderen. Want hij wilde ieder recht in de ogen kunnen blijven kijken. Recht door zee, een gezonde dosis eigen-wijs en bij buien wat driftig en ongeduldig, maar als het er op aan kwam met een gouden hart. Trots op hun kinderen en kleinkinderen.

Toen pa, nog veel te jong, niet meer kon werken, bleef hij actief in z'n tuin en nam ma veel uit handen in de huishouding. Hij moest wat om handen houden, om zin aan z'n leven te kunnen blijven geven. De laatste jaren namen niet alleen z'n lichamelijke krachten af, maar lieten ook z'n geestelijke vermogens het steeds meer afweten. Ma nam het roer meer en meer over en was voor hem een kompas in een sterk neveliger wordende omgeving, waarbij hij stuurloos ronddoolde. Toen ma hem ontviel, miste hij haar aandacht en toewijding. De vele liefde die hij van dag tot dag zo nodig had, kon hem maar moeilijk door anderen gegeven worden. Het is -denken wij- dan ook een verlossing geweest dat hij z'n leven eindelijk mocht loslaten en thuis mocht komen in Gods Hemels Huis.

Moge onze pa en opa -met ma herenigd- in Gods Licht en Liefde rusten in vrede.

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven danken wij u van harte.

Kinderen en kleinkinderen