



Een dankbare herinnering aan Harold,
denk met liefde aan hem terug.

HAROLD KWEENS

Geboren 20 februari 1969 te Mierlo-Hout.

Overleden 31 mei 1993 te Mierlo-Hout,
tijdig voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Veel te vroeg voor ons hebben wij afscheid moeten nemen van Harold.

Zo jong als je was genoot je van sport, natuur, auto's, je werkkring, huiselijkheid en uitgaan. Maar vooral met Melanie plannen maken voor de toekomst. Een toekomst die wij je zo gunden.

Toen we vorig jaar het bericht kregen dat je zeer ernstig ziek was, heeft ons dat diep getroffen. Het kon niet waar zijn. Helaas, de tekenen wezen erop. De kracht die je echter vond, ondersteund door je naaste omgeving, om de behandeling te ondergaan en de overtuiging dat het goed zou komen sterkte ons om er ook in te geloven.

Toen duidelijk werd dat je niet meer zou genezen heb je dat helemaal zelf verwerkt. Erover praten met diegene waarmee je een emotionele band had, vond je heel moeilijk. Toch kon je ook in deze periode nog genieten van een korte vakantie in de Ardennen. Blijkbaar had je alle kracht verzameld om dit nog mee te willen maken. Daarna is het snel gegaan. We zagen je wegglijden. Machteloos toeziend. Alleen intens en met veel liefde thuis verzorgen gaf ons enige troost. Tegenover ons allen heb je afscheid genomen.

We hadden het graag anders voor je gewild Harold. God heeft echter anders beslist, het had zo mooi kunnen zijn, we zullen je nooit meer vergeten.

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte, overlijden en de uitvaart van Harold willen wij U hartelijk danken.

Vader, Moeder,

Berrie en Inge, Wilma, Melanie