

*Dat zij
ruste
in vrede*

Ter godvruchtige herinnering aan

DINA HERMINA KWEKKEBOOM
WEDUWE VAN BERNARD WIGGER,

geboren te Losser 28 November 1878,
voorzien van de H. H. Sacramenten
der Stervenden, overleden te Glaner-
brug 26 Februari 1943 en begraven
de 2e Maart op het R.K. Kerkhof.

De zoetste vertroosting, die een vrouw in het graf meeneemt is het getuigenis, dat zij een onberispelijke echtgenote, een tedere en liefdevolle moeder geweest is en aan de kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden tot erfenis achterliet.

Waarom bleef mijn kwaal duren en was er geen hoop voor mij? De Heer heeft het zo gewild en wie zal Hem durven vragen, waarom Hij zo gehandeld heeft. Met vreugde vernam ik, dat mij gezegd is: „We zullen het huis des Heren binnengaan.”

Mijn kinderen, nu zijt ge wel bedroefd, maar eenmaal zal ik u wederzien. Dan zal uw hart blij zijn en niemand zal u uwe vreugde ontnemen. Houdt God voor ogen, beoefent de vrede, bemint elkaar en gedenkt mijner in uwe gebeden tot Hem, die met u is ten eeuwigen dage.

Gij allen die mij getroost en dag en nacht hebt bijgestaan, ik blijf u dankbaar en zal voor u bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid,

ONZE VADER

—

WEES GEGROET