



In dankbare herinnering aan
Gerardus Bernardus Kwekkeboom

weduwnaar van

GEERTRUIDA MARIA OP DE WEEGH

Papa werd geboren op 15 maart 1925.
Je stierf na een ongelijke strijd op 2 februari
1996.

Je jeugd werd ingenomen door sport, vooral
voetbal.

Na de oorlog, waaraan je slechte maar ook goe-
de herinneringen had, werd je opgeroepen voor
je dienstplicht in Indonesië waar je 3 jaar hebt
gediend.

Veel heb je hier niet over verteld behalve dat het
een prachtig land was en je hebt in die hitte nog
veel gevoetbald.

Mama heeft op jou gewacht en in 1955 zijn jul-
lie getrouwd, het huwelijk was harmonisch. Ma-
ma is vroeg overleden.

Voetbal speelde nog steeds een grote rol; er
werd gevreesd voor jouw harde linkse schot.

Je hebt nog een aantal mooie jaren gekend met
Lidy die waren gevuld met goede vriendschap.
Na haar dood ontstond er een grote leegte. Je
was alleen en totaal je ritme kwijt. De leegte die
was ontstaan konden wij maar gedeeltelijk op-
vullen.

De familieband bleef sterk.

Je was een sterke man, straalde rust uit, iemand
waarop je kon vertrouwen en wat was je gek op
je kleinkind.

Ongeveer een jaar geleden begon je ziekte. De
laatste weken vol zorg, maar wij waren bij je.

Rust nu maar uit. Dat heb je verdiend.

Voor uw bliken van deelneming ondervonden
na het overlijden van onze vader en opa, betui-
gen wij U onze hartelijke dank.

José - Joop
Miranda