

Dankt uar herinneren wij ons

## Gezina Aleida Francisca Kwekkeboom

weduwe van  
Gerhardus Bernardus Anthonius Heijdemann

\* 21 - 07 - 1914

† 6 - 12 - 2001

Moeder werd geboren in Overdinkel als oudste in een gezin met zeven kinderen. Al op jonge leeftijd hielp ze mee in de bakkerij van haar ouders. Daarna was ze bij meerdere gezinnen in betrekking. Tot haar huwelijk werkte ze nog enige jaren in de confectie.

Op haar 25e trad ze in het huwelijk. Ondanks een moeilijke start tijdens de oorlogsjaren was haar nooit iets te veel en bleef ze altijd met een opgewekt karakter door het leven gaan. Tijdens en na de oorlog werden Jan, Gerard, Tonny en Joke geboren. Samen met de kinderen genoten ze van fietstochten in de omgeving waarbij regelmatig de vaste pleisterplaatsen in Nederland en Duitsland werden aangedaan.

Haar gastvrijheid voor de kinderen en kleinkinderen kende geen grenzen en ze konden in haar ogen dan ook niets verkeerd doen.

Door vader werd zij op handen gedragen en na zijn overlijden in 1986 moest zij, ondanks haar

kinderen en kleinkinderen, alleen verder.

Na nog een aantal jaren op de Vasterlanden te hebben gewoond moest moeder, vooral gedwongen door haar jarenlange reuma, verhuizen naar "Verzorgingshuis De Posten".

Ondanks haar leeftijd bleef moeder helder van geest en geïnteresseerd in alles wat er om haar heen en in de wereld gebeurde.

Doordat haar gezichtsvermogen verminderde was moeder meer en meer aangewezen op datgene wat haar al haar hele leven veel plezier en gezelligheid had bezorgd nl. het luisteren naar muziek. Nog herinneren we ons de stapels cassette bandjes met haar favoriete muziek.

De toenemende afhankelijkheid was voor moeder soms moeilijk te accepteren. Haar wens om weer met vader te zijn werd steeds sterker en voor ons goed te begrijpen.

Moeder we hopen intens dat je hebt gevonden waar je op het laatst zo naar verlangde.

*We zullen haar missen.  
De kinderen.*

*Onze oma was een echte oma.  
We zullen haar nooit vergeten!  
Kleinkinderen en achterkleinkind.*

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na haar overlijden zijn wij u oprecht dankbaar.

Enschede, 10 december 2001.