



Ter nagedachtenis van

**JOHANNES KWEKKEBOOM**

weduwnaar van

**GEZINA GEERTSHUIS**

Hij werd op 11 december 1881 te Losser geboren. Wij hebben hem gekend als een arbeidzaam en tevreden mens, die het als een ernstige taak nam anderen gelukkig te maken. Hij was een sterke steun voor zijn vrouw en een vader voor zijn kinderen, die hun een goed voorbeeld heeft gegeven.

Het lijden en de tegenslag zijn ook hem niet bespaard gebleven, maar als een christen heeft hij zijn kruis willen dragen. Klagen was er bij hem niet bij. De laatste jaren nam zijn gezondheid steeds meer af, totdat hij gesterkt door de Sacramenten der zieken overleed in het ziekenhuis van Losser op 11 maart 1965. Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het kerkhof van Losser op 15 maart daarna.

Heer, geef hem de eeuwige rust,  
En het eeuwige Licht verlichte hem.  
Dat hij ruste in vrede. Amen.

ONZE VADER

WEES GEGROET

---

A. Th. Roeloffzen, kosten. Losser  
Druk: de Lange, Losser