

Ter herinnering aan

**Wim Kwinten**

echtgenoot van

**Tiny Willems**

Geboren 28 mei 1931 te Moergestel; overleden  
11 november 1971 in het verpleegtehuis St. Jozef-  
zorg te Tilburg.

In grote droefheid staan we stil bij dit leven in de bloei van de jaren, dat menselijkerwijze gesproken te vroeg werd afgebroken door dat noodlottig ongeval. Wim was bekend als een hard werkend en zorgend man en vader vol hoop op de toekomst.

Hij heeft ook gezien en meegeleefd in zijn eigen familie en die van zijn vrouw, dat het bestaan van een mens een ritme kent van lief en leed, van leven en dood.

„Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf alleen, we leven en sterven voor God de Heer”, in dit geloof kunnen we aanvaarden dat ons leven en sterven betrekkelijk is in alles wat bestaat.

Hij zal niet alleen in gedachten voortleven maar ook in de werkelijkheid die Christus beloofd heeft aan hen die geloven en zich weten over te geven want zo klinkt de troostende belofte „Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven”.

Pijnlijk is het afscheid voor zijn vrouw en kinderen maar zij weten zich gesteund door de verbondenheid en sterkte van het geloof dat vader met hen zal zijn in eeuwigheid.

Zijn vader en moeder en allen met wie hij zo nauw verbonden was, brengen het offer in het gebed en de eucharistie van Christus, die weet wat lijden en sterven betekent.

Jezus, Maria en Jozef, staat ons bij!

Voor uw blijken van medeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde man en onze lieve papa, betuigen wij u onze oprechte dank.

M. Kwinten - Willems  
Wim  
Ellen  
Familie Kwinten  
Familie Willems

MOERGESTEL, november 1971