

Ten Paradijze mogen de Engelen geleiden
de Ziel van Zaliger

den WelEd. Zeergel. Heer Docter

Adriaan Hendrik Johan Kwisthout

geboren te Stratum, 25 Januari 1872, overleden
te Eindhoven, 4 November 1953,
voorzien van het H. Oliesel.

Plotseling, doch niet onvoorbereid, riep God hem tot zich, opdat hij deel zou nemen aan het hemels feestmaal.

Geheel zijn werkzaam leven besteedde hij aan de genezing der zieken. Vol initiatief en opofferings gezindheid trachtte hij anderen te helpen en hun lijden weg te nemen of te verzachten.

De goede werken volgen ons ook na de dood, en zo mogen wij verwachten, dat dit leven, gekenmerkt door rechtschapenheid en welwillendheid, rijk beloond zal worden door God.

Hij was een rechtvaardig mens, en God gaf hem, toen hij reeds hoog bejaard was, rust en vrede, en de vreugde en het geluk van een blij tehuis.

Zijn heengaan wordt gevoeld als een groot verlies en velen zullen dankbaar blijven gedenken het goede dat hij deed.

Bloedverwanten, hebt dank voor uw medeleven en gedenkt dat mijn laatste bezoek was voor U. HoogEerw. Heerneef, wees mij in Uw H. Misoffer indachtig.

Vrienden, en bijzonder gij, die mij zo lange jaren liefdevol verzorgd hebt, mijn erkentelijkheid zal blijvend zijn.

Gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

HIJ RUSTE IN VREDE.