



†  
IN MEMORIAM

*Ter gedachtenis aan*

## JOHANNA MARIA LAARHUIS

*Zij werd 14 april 1920 geboren te Enschede,  
25 april 1946 trad zij in het huwelijk met*

**ALOYSIUS JOHANNES VANEKER**

*Gesterkt door het Sacrament der Zieken ontsliep  
zij 8 maart 1964 in de vrede van Christus in  
het r.-k. ziekenhuis te Enschede. Haar lichaam  
wacht een blij herrijzen op het r.-k. kerkhof  
te Enschede, waar we het op 12 maart d.o.v. te  
rusten hebben gelegd.*

Lichamelijk was zij niet sterk. Zwakheid en ziekte kregen vaak de overhand. Wat een kruis voor haar, die zo sterk van geest was. Vanaf haar ziekbed regelde zij alles wat in het gezin en het mooie levensmiddelenbedrijf ENKABE nodig was. Niets ontging haar. Vertrouwend op God, sterk in het geloof, heeft zij haar moeilijk leven voortgesleept en haar blijheid en levensoptimisme hebben haar geholpen alles te aanvaarden.

Lieve echtgenoot, ik weet wat mijn verlies voor je betekent. Heb vertrouwen in de toekomst. Het is immers Gods Wil. Heb dank voor je liefde en steun. Ze hebben voor mij veel betekend. Moge God je helpen dit kruis aanvaarden.

Beste Jos en Annelies, toont vader een voortdurende trouwe en aanhankelijke kinderliefde.

*Wij zullen deze moedige vrouw blijven gedenken  
in onze gebeden tot God*