





In dankbare herinnering aan:

Pater Bernard Laarveld, Marist

Geboren in Haaksbergen op
10 september 1923 en overleden te
Weerselo op 12 maart 2012.

Op 24 oktober 1924 deed hij zijn religieuze
professie in de congregatie van de Paters
Maristen.

Op 26 februari ontving hij de priesterwijding.
Na meer dan veertig jaar pastorale arbeid
op de Salomonseilanden en na jaren van
trouwe toewijding in Nederland geeft Pater
Laarveld de volgende gedachte mee:

De weg van sterven en verrijzen

Ik stierf als mineraal en werd een plant.

Ik stierf als plant en verrees als dier.

Ik stierf als dier en was mens

Waarvoor zou ik vrezen ?

Wanneer werd ik minder door te sterven ?

Toch zal ik nog een keer sterven als mens

om op te stijgen met gezegende engelen;

maar zelfs de staat van gezegende

engelen moet ik loslaten.

“Alles behalve God moet vergaan”

Wanneer ik mijn engelenziel heb geofferd

zal ik worden wat geen verstand ooit vatte.

O laat mij niet bestaan !

want Niet-bestaan roept uit in

orgelklanken:

“Naar Hem keren wij terug”

Roemi, Oosterse mysticus

Met dank voor uw bliken van meeleven:

Paters en Broeders Maristen

Familie Laarveld