



ONDER UW BESCHERMING  
NEMEN WIJ ONZE TOEVLUCHT  
(KERKÉL. GEBED)



Bid voor de ziel van

# GRADA GEERTRUIDA LAKERINK

Echtgenote van  
BERNARDUS WELMAN

geboren te Overdinkel 16 Augustus 1883, onverwachts, maar niet onvoorbereid in de Heer overleden te Overdinkel op 20 Mei 1950 en 24 Mei d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

---

Aan God alleen is het uur van de dood bekend en gelukkig daarom de mens, die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich beijverde om te leven zoals Hij wenste te sterven.

Geen dood mag daarom voor kwaad worden gehouden als het aardse leven gedragen werd door de Christelijke geest.

Daarom mijn dierbare echtgenoot, stel al uw vertrouwen op God, want Hij zal voor U zorgen en de liefdesband die ons in dit leven verenigde zal ook in het andere leven niet verbroken worden.

Laten wij dikwijls ons in het gebed verenigen en God vragen dat de eeuwige rust haar worde gegeven en het eeuwige Licht haar moge verlichten.

ONZE VADER

WEES GEGROET.