





Ter herinnering aan
Arnold Lammerink
sinds 1994 weduwnaar van
Annie Steggink

Geboren op 14 juli 1913 te Reutum. Hij overleed op 9 juli 2000 te Oldenzaal, kort voor z'n 87 ste verjaardag, waarna hij op 12 juli op het R.K. kerkhof te Rossum is begraven.

Pa groeide op in een groot gezin. Hij begon op 11 jarige leeftijd te werken als boerenknecht. Vervolgens leerde hij bij zijn broer het smidsvak. In 1946 begon hij voor zichzelf. Er was in Rossum een smidse te huur. Vanuit deze smederij bouwde hij aan de overkant van de straat samen met ma een eigen bedrijf op. Vooral de eerste jaren werkte hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het smeden van hoefijzers op het aambeeld was tot ver in de omtrek te horen. Zondags vond hij na de vroege ochtendmis tijd voor het verzorgen van de administratie.

Hij schreef in een handschrift dat alleen door ma en hem zelf te ontcijferen was. Samen met ma kreeg hij vier kinderen. De zondagmiddag was voor z'n gezin. Hij hield ervan om dan op familiebezoek te gaan.

Fluiten was kenmerkend voor z'n goedlachse en vrolijke karakter. Het fluitje verstomde op 6 oktober 1994 voorgoed toen ma plotseling kwam te overlijden. Het werd een zware tijd voor hem. Z'n troost vond hij bij zijn kinderen en kleinkinderen en de veelvuldige bezoeken aan het kerkhof.

De gedachte aan ma hield hij levendig door een vlammetje op haar graf, dat brandde zo lang zijn gezondheid dat toeliet.

Pa vond z'n plezier in het leven een beetje terug door het leggen van een kaartje, een borreltje drinken en het spelen van jeu de boules.

Langzamerhand liet z'n gezondheid hem in de steek. Hij kwam voor het eerst van zijn leven in het ziekenhuis te liggen, waar hij in alle rust is overleden.

Wij danken u voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van pa.

Familie Lammerink