





Gedenk in Uw gebeden en H.H. Missen  
**Gesina Johanna Lammerink**  
echtgenote van  
**GERHARDUS JOHANNES MOLLINK.**

Gehoren te Reutum 10 september 1897; overleden te Fleringen, na voorzien te zijn van de H. Sakramenten der stervenden, 12 augustus 1958 en 14 augustus d.a.v. begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

---

„De dood is beter dan een smartvol leven en de eeuwige rust beter dan een voortdurende ziekelijkheid. (Eccl. 30)

Hoe jammer het ook is, dat deze vrouw met haar energie en haar warme moederhart werd ontrukkt aan haar gezin, nu zij het daarjuist zo mooi gekregen had, toch kunnen wij haar dood niet betreuren, omdat deze voor haarzelf een uitkomst was.

Dierbare Echtgenoot en kinderen, wil vooral in-dachtig blijven het onverwoestbaar optimisme, waardoor ik mij staande heb gehouden in mijn uitzichtloze lijden, opdat gij met 't zelfde optimisme het leed, dat God U overzendt, moogt dragen. De dood kan trouwens de hechte band tussen ons niet geheel en al verbreken: ik blijf uw steun en voorspreekster bij God. Bid voor haar, gij allen, dierbaren en vrienden, opdat zij, die U zo dikwijls gesticht heeft door haar blij Godsvertrouwen, thans aan Zijn eenwige vreugde deelachtig mag worden.

Gebod.

Ontferm U, Heer, over de ziel van Uw dienaress Gesina en vergeef haar in Uw oneindige barmhartigheid, wat zij uit zwakheid mocht hebben misdreven, opdat zij, gestorven voor de wereld, bij U moge leven. Door Jesus Christus onze Heer. Maria, Koningin en Moeder van barmhartigheid, toon haar nu, na haar ballingschap, Jesus, de gezegende vrucht van uw schoot. Amen.