



†



*Machteloos stonden we aan de kant,
toch pakte je steeds weer onze hand.*

*Zo brachten we je naar ma toe,
ga maar pa, je bent zo moe*



*“Van het concert des levens,
krijgt niemand een programm.”*

Bernard van Langen

weduwnaar van

Annie van Langen - Koertshuis

* 18-09-1926

† 09-08-2010

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en trotse opa.

Trees en Ben Oerbekke - van Langen

Mark - Marieke

Ruud - Lotte

Ine en Jan Mensink - van Langen

Michel, Linda, Elise

Jos van Langen en Margo ten Donkelaar

José en Stefan Bossink - van Langen

Robbin, Nick