



Ter dankbare herinnering aan

Jan Liedenaum

echtgenoot van Rie Eusterbrock

* 9-3-1939

† 22-1-1996

Volkomen onverwacht, nooit ziek geweest, hebben we afscheid moeten nemen van Jan. Hij was een man die leefde voor de horeca en daar ook als kind mee was grootgebracht. Hij kwam uit een horecafamilie zodat zijn werk altijd zijn hobby is geweest.

" 't Klokhoes " was als café zijn begin, maar werd later omgebouwd tot discotheek "Apollo 11" en in de tachtiger jaren tot brasserie. Ook thans lagen er weer plannen klaar tot verbouwing, nu hij was teruggegaan naar de binnenstad om boven de zaak te gaan wonen. Er was, met name van de kant van de jongeren, een trek naar " 't Klokhoes " want Jan wist met jeugd om te gaan voor wie hij een luisterend oor was, zoals hij dat trouwens voor iedereen was.

Dat hij een echte horeca-man was kreeg ook gestalte in vele functies die hij vervuld heeft als voorzitter van de afdeling Oldenzaal van Horeca Nederland, evenals hij ook deel

uitmaakte van het districtsbestuur van die belangenvereniging en als zodanig afgevaardigde was in de landelijke ledenraad. Waar het ging om sluitingstijden heeft hij zich intens ingezet om iedereen op één lijn te krijgen.

Jan was een man die veel meer idealen had dan die te verwezenlijken waren. Kenmerkend was voor Jan dat je hem moeilijk de deur uit kreeg. Maar als er jaarlijks een paar vakantiedagen gepland waren, dan wist hij daar intens van te genieten en ging hij in de goede zin van het woord echt even " uit zijn dak".

Als vurige Ajax-fan en Harry en Ard als enthousiaste Feyenoord-supporters mochten ze graag over en weer plaagstootjes geven.

Dit alles is nu niet meer. Dat stemt droevig. Maar als Jan ons nog een belangrijke boodschap kon meegeven, dan zou het zeker zijn: "Mensen, probeer moedig verder te gaan, want het leven is de moeite waard om volop geleefd te worden".

Hoe dierbaar je ons blijft kunnen wij nooit zeggen.

Rust in vrede