



Gedenk in Uw godvruchtige gebeden de Ziel
van Zaliger

ANNA MARIA ALEIDA
LIENESCH

Echtgenote van
GERHARDUS JOHANNES OPHUIS

Geboren te Losser 18 September 1906 is zij, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden 24 Augustus 1955 overleden in het R.K. Ziekenhuis te Enschede en 27 Augustus begraven op het parochiaal kerkhof te Losser.

De moeder, waardig om in de gedachten der goeden te leven, is gestorven.

Oprecht katholiek verdroeg zij geduldig haar langdurig en smartelijk lijden.

Geheel overgegeven aan Jezus, haar Goddelijke Bruidegom, is zij vol vertrouwen opgegaan ter eeuwige Bruiloft, want zoet is het sterven, als men goed geleefd heeft.

Velen hebben rijkdom verzameld, maar zij heeft allen overtroffen, want als op een vaste rots, zo waren de geboden des Heren gevestigd in haar hart. Daarom zal haar licht nooit door een nacht worden gedoofd.

Mijn dierbare man en kinderen, al mijn lijden heb ik opgeofferd aan God voor U, opdat God U mag zegenen, nu ik er niet meer ben. Troost U met de gedachte, dat we elkaar eenmaal weer zullen zien in de hemel.

Onze Vader

Wees gegroet

Zij ruste in vrede.