



Mi Jesu, misericordia!



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ANNA MARIA LIENESCH

Echtgenoot van HENDRICUS HEYDEMAN,
geboren te Losser 19 September 1876, na een
langduurig, geduldig gedragen lijden overleden
te Overdinkel 2 Juni 1936 en den 4den d.a.v.
begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

De Heer heeft gesproken: Zie, ik neem haar
van U weg, die gij zoo teeder bemindet. Zij
is heengegaan, maar haar leven is niet uit-
gebluscht, het is de aarde niet, die haar dekt,
maar de hemel, die haar ontvangen heeft.

Ezech. XXIV: 15.

Met Christus heb ik geleden, wetende, dat,
wie deelgenooten zijn van Zijn lijden ook deel
zullen hebben in Zijn vertroosting. II Cor. I: 17.

Hare vurige liefde tot Jesus in Zijn H. Sa-
crament, haar kinderlijk vertrouwen op Maria,
de gelatenheid, waarmede zij het kruis van
een jarenlang lijden op zich nam, en niet het
minst de armen en noodlijdenden, wier harde
lot zij zoo menigmaal verlichtte, en dat alles
in stilte en ongezien, zullen bij den Vergelder
van het goede vergeving voor de menschelijke
zwakheden verworven hebben.

Allen, die haar ziek- en sterfbed omringden,
mochten, tot hun troost, aanschouwen, hoe
heerlijk de dood is van den rechtvaardige en
hoe zoet het is te sterven, als men zóó sterft.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ach, denkt
aan mijn zorgen voor u; schenkt mij den
troost van een eendrachtig leven onder elkaar
en den steun van uw aller gebed. Eens hoop
ik u allen weer te zien in den hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zij ruste in vrede.