

Ter gedachtenis aan

**LEONARDUS FRANCISCUS  
VAN LIER**

echtgenoot van

**Petronella Hermans**

Geboren 12 juli 1918 te Tegelen en overleden in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade 19 mei 1966, voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken. Hij werd begraven 24 mei d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Bleijerheide.

---

Op Hemelvaartsdag riep de Heer hem op, omdat zijn taak hier op aarde voltooid was. De dood is voor ons mensen een groot mysterie. God zelf heeft nu eenmaal in zijn ondoorgrondelijke Wijsheid het leven van ieder mens bepaald. Wij aanvaarden daarom in christelijke overgave Gods H. Wil, wetend, dat aan al het lijden een eind gekomen is en dat hij nu mag delen in de glorie van de verreezen Heer.

In dankbaarheid willen wij hem gedenken, voor zijn genegenheid en voor zijn liefde, die hij tijdens zijn leven ons heeft geschonken. Moge God hem al het goede vergelden. In gelovig vertrouwen op Gods barmhartigheid zullen wij in het licht van Zijn heerlijkheid weer eens bij elkander zijn.

Dat hij ruste in vrede. Amen.