



Carl Müller.

Koningin, zonder smet der erfzonde ontvangen, bid voor ons.

Gedenk in Uwe Godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Adrianus van Lierop

Lid van de H. Familie

Weduwnaar van

Joanna Maria Sak

Echtgenoot van

Catharina Willekens

geboren te Heeze den 23 April 1887, aldaar
overleden den 19 October 1944, voorzien
van het H. Oliesel.

De dood komt als 'n dief in den nacht;
weest dus voorbereid.

Als 't avond geworden is, denkt dan,
dat gij misschien den morgenstond niet
bereiken zult; weest dus voorbereid.

Deze man was voorbereid, hij immers
muntte uit door een levendig geloof en
godsvruchtigen levenswandel.

Hij leidde een arbeidszaam leven en
droeg de zijnen een hartelijke en oprechte
liefde toe.

Hij leerde de zijnen door zijn voorbeeld:
„Eerst bidden en dan werken”.

Door zijn goedig en bereidwillig karakter
heeft hij vele waardeering verworven.

Daarom zal hem in den hemel een
grootte belooning wachten.

En bij hen, die achterbleven zal zijn
naam in eere blijven, zijn aandenken in
zegening.

Dierbare echtgenoote en kind, mijn
heengaan was wel plotseling voor U,
maar zoekt Uw troost en steun in God;
Hij zal Uw kruis verlichten. Bid voor mij!

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!