

*Je kunt tranen vergieten
omdat ze er niet meer is
maar je kunt ook glimlachen
omdat ze heeft geleefd*



In liefde gedenken wij

Marga Stokman - van Lierop

* Ulf, 19 december 1954

† Doetinchem, 20 november 2006

Je was een lieve vrouw met een zorgzaam karakter. De zorg voor het gezin en anderen stond centraal in je leven. Samen met Martin heb je gezorgd voor een veilige plek voor Anke en Ingrid. Trots was je op jullie dochters, op hoe ze zijn en wat ze bereikt hebben. Blij was je dat ze goed terecht zijn gekomen.

Je familie was heel belangrijk voor je. Je stond voor iedereen klaar met raad en daad. Naast je werk kon je genieten van de gewone dingen van elke dag, zoals fietsen in de omgeving, lezen, tuinieren, bloemschikken en de kaartavonden bij de Pol. De kermis en de muilderdag waren jaarlijks terugkerende hoogtepunten waar je zichtbaar van genoot.

Er was geen ruimte voor je ziekte. Een ziekte die niet wilde zoals jij dat wilde. De manier waarop je hiermee omging vraagt meer om bewondering in plaats van vragen waarom. Het was jouw keuze, jij wilde het zo. Je hebt alles heel sterk en alleen gedragen en nimmer geklaagd. 'Ik heb een mooi en gelukkig leven gehad' waren je eigen woorden.

Dankbaar en trots zijn wij dat we zo'n lieve vrouw en moeder hebben gehad.

We danken jullie allemaal voor de warme belangstelling tijdens en na haar ziekte.

Martin

Anke en Michiel

Ingrid en Robin