



# Cees Liet

\* 6 mei 1936

† 2 december 2017

Ieder mens is uniek, maar jij bent écht uniek. Qua drive, passie en karakter kennen wij geen gelijke. Je jeugd heeft een enorme stempel gedrukt op jouw leven: de tweede wereldoorlog, de hongerwinter, je vader was ondergedoken en je zus Lena overleed tijdens de oorlog. Je sprak er steeds vaker over. Purmerend, Noord Holland, heeft altijd jouw liefde gekend. Wat was je blij met de mogelijkheid dat je werktuigbouw mocht gaan studeren; jouw grote passie voor techniek. De rode draad in jouw leven. Daarna afstuderen bij Philips, je vertelde er met groot respect en enthousiasme over.

Je was echter ook iemand met twee gezichten. De meeste mensen kennen jou als de vrolijke, welbespraakte man die altijd in was voor een praatje en elke uitdaging aanging. Maar thuis en bij de mensen die dicht bij je stonden zagen we vaak een andere pap. Je zag vaak beren op de weg, waardoor je leven niet altijd gemakkelijk was en je vaak onbegrip voelde. Je ging confrontatie niet uit de weg en kon door dikke muren gaan; een eigenschap die je ook veel heeft gebracht. Je hebt samen met je broers Max en Fred en je zwager Flip een schitterend bedrijf opgebouwd. Mede door jouw inventiviteit heeft

Trioliet de leidende positie die het nu heeft. Bij Darley in Eijsden heb je veel nieuwe producten geïntroduceerd waardoor nieuwe markten konden worden bediend. Bij LSE in Enschede was je echt thuis; dat was jouw plek waar je heerlijk in je eigen omgeving je ideeën kon realiseren.

Het geloof was voor jou een vast ijkpunt; daar putte je veel kracht uit en vrijwel elk weekend ging je naar de kerk. Muziek was ook helemaal jouw ding; af en toe zingen op feestjes en je genoot écht als je een mooi nummer hoorde. Humor paste ook bij jou; doorgaans lekker direct. Dat was soms wel even wennen in Twente. In je vrije tijd hadden bridgen en Old Ferro jouw voorkeur; gezellig een avondje onder de mensen en interessante activiteiten. Maar het liefst bracht je je tijd met mama door. Jouw grote steun en toeverlaat. Je was een sterke kerel, maar je zocht toch altijd steun bij haar. Jullie waren meer dan 54 fantastische jaren samen.

Pap, bedankt voor alles wat je ons en anderen hebt meegegeven en geleerd.

*Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en medeleven, de familie.*