



# Ben van Ligten

Soerabaja, 6 mei 1926  
Hengelo, 28 december 2012

Ben werd als vierde kind uit een gezin van vijf geboren. In 1958 is hij met Willy naar Nederland gekomen. Daar werden ze opgevangen in pensioen "De Branding" in Doorwerth.

In 1959 zijn ze naar de Bela Bartokstraat in Hengelo verhuisd, daar hebben ze hun hele leven lang met plezier gewoond. Hij vond werk bij KWF, dat later door Nijverdal ten Cate werd overgenomen. Tot 1986 heeft hij daar gewerkt en kon toen met vervroegd pensioen.

Ben was een zeer sociaal bewogen mens en hield van eenvoud. Hij heeft zijn vrouw tot haar dood toe verzorgd. Haar dood heeft hem veel verdriet gedaan. Toch heeft hij dapper het leven weer opgepakt.

Trots vertelde hij, nadat hij thuis was, dat hij met zijn nieuwe tomtom alleen naar Utrecht was gereden. Ook stortte hij zich op het bakken van cake, en waren wij proefkonijnen. Op verjaardagen was hij een graag geziene gast.

*Lieve Ben, U bent nu weer samen met Wil.  
Wij zullen U missen en nooit vergeten.  
Vera, Wim en kinderen.*

Geachte lezer.

Wij danken U voor alle blijken van medeleven en belangstelling bij het overlijden van Ben.