



REDEMISTI CRUCEM
PASSUE



Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger

PETRONELLA ELISABETH VAN LIL

echtgenoot van

JOANNES CORNELIUS WELTEN

geboren te LAGE ZWALUWE 20 April 1909 en
voorzien van de H. H. Sacramenten der
stervenden overleden te TERHEIJDEN
12 Mei 1953.

Zij is weldoenster der kerk.

Ik ben ziek geworden en er was niemand
die mij helpen kon, benauwdheden en smarten
heb ik gevonden en den Naam des Heeren
heb ik aangeroepen. Ps. 29 ; 12.

Wij worden getroost door de goede voor-
beelden, die zij gegeven heeft en door de
levendigheid van haar geloof. Wij herinneren
ons, hoe godvruchtig zij voor God leefde en
hoe zij door zachtzinnigheid en goedheid je-
gens haar echtgenoot uitmuntte. Confess. IX.

Dat de Heer haar geve volgens hare werken.

DIERBARE ECHTGENOOT, gaarne was ik uw
steun gebleven, God evenwel heeft het anders
beschikt, aanbidt zijn heiligen wil. Vanuit den
hemel hoop ik U overvloedig weer te geven,
wat uwe goedheid voor mij op aarde gedaan
heeft.

**DIERBARE BLOEDVERWANTEN EN VRIEN-
DEN**, gelijk ik U lief gehad heb op aarde, zal
ik U ook liefhebben in den hemel. — Wees
mijner indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid,

R. I. P.
