



*Niets ter wereld kan een mens vervangen
van wie men zo gehouden heeft...*

Selma Lagerlöf



In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Jona Limberger

Geboren op 2 januari 1968 te Zaandam
en geheel onverwacht overleden
op 21 maart 2001 te Bergen op Zoom.

Na een plechtige uitvaartdienst op 26 maart 2001
in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes hebben
we afscheid van haar genomen in het
crematorium, Mastendreef te Bergen op Zoom.

Voor de vele blijken van medeleven en steun na
het overlijden van onze dierbare dochter, zus
en schoonzus, en voor uw aanwezigheid bij het
afscheid, zeggen wij u allen heel veel dank.

H.J. Limberger
A.S.N. Limberger-Beekman
Herman en Georgette Limberger-Dingenouts

*Alles werd donker om ons heen...
de zon is verdwenen
want dat was jij!*

*Inderdaad... jij was het zonnetje in ons leven
en in het leven van vele mensen rondom jou...
gezelligheid en genieten van het leven...
eerlijk, vriendelijk, vrolijk, humoristisch en
spontaan als je was.*

*Je vergat vaak jezelf om aan anderen
te denken.
Altijd belangstellend, behulpzaam en actief...
je stond altijd voor iedereen klaar.
Het leek allemaal zo vanzelfsprekend...*

*De leemte en leegte die je hier nalaat,
doet zo'n pijn...*

Lieve Jona,

*Veel dank voor al het mooie en goede dat we
samen met jou mochten beleven... We zullen
je missen!*

*We geven je nu uit handen in het gelovig
vertrouwen dat jij nu voor altijd rust en vrede
gevonden hebt bij jouw en onze Heer.*