



O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS,
aanzie mij hier voor Uwe voeten nedergesnield. Ik
bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in
mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en
Liefde te printen alsook een waar leedwezen over
mijne zonden en het vast voornemen van mij te
beteren. terzelfdertijd aanschouw ik in mijn eigen
met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf
wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede
Jezus, hetgeen U reeds de profet David van U
zelve deed zeggen : « Zij hebben mijne handen en
voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. »



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

GEERTRUIDA TER LINDE,

Weduwe van

ALBERTUS BERNs. BEERNINK,

geboren te Losser 20 April 1870, overleed zij, na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, te Overdinkel 30 Mei 1931 en werd 2 Juni d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar begraven.

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet, wat de naastvolgende dag aanbrengt.
Spreuken : 27 : 1.

Die dood mag niet als een kwaad worden aangezien, waaraan een goed leven voorafging.
H. Augustinus.

Mijne dierbaren, wilt toch die goedheid van God prijzen en weent niet over mij, alsof ik dood ware. Ik leef in Gods aanschouwing, om U in den hemel met mijne gebeden te ondersteunen, beter dan hier op aarde kon geschieden. Onze scheiding zal niet van langen duur zijn; daarboven zullen wij elkander wederzien en vreugde genieten zonder ooit gescheiden te worden en te zamen zullen wij dan onzen Verlosser danken voor Zijne barmhartigheid.

H. Aloysius (op zijn sterfbed).

Geliefde kinderen, bemint elkander, en gedenk uw vader en moeder in uwe gebeden bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen afl.)

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
(300 dagen afl.)