



Een blijvende herinnering aan

HENDRIKUS JOHANNES TER LINDE

Vanaf 9 februari 1938 gehuwd met

MARIA JOHANNA GEERTRUIDA
KWEKKEBOOM

Hij werd geboren in Lossen op 9 maart 1908. Omringd door zijn vrouw en kinderen ontving hij het Sacrament van de ziekenzalving thuis, in de Lutte, waar hij op 2 februari 1989 zijn leven weer aan zijn Schepper teruggaf. Na de uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal hebben wij zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats te Oldenzaal op 6 februari 1989.

Op het eind van zijn leven heeft hij dankbaar teruggekeken naar het vele mooie, dat hij mocht beleven en weer aan anderen doorgeven. Meer dan 50 jaar heeft hij in liefde en trouw met zijn vrouw geleefd; hij was goed en bezorgd voor zijn gezin van 6 kinderen, met een warme belangstelling voor zijn 13 kleinkinderen. Bovendien

toonde hij veel inzet voor het organisatieleven; via talloze activiteiten en bestuursfuncties heeft hij zijn talenten dienstbaar gemaakt aan anderen.

Daarbij was hij een man van de natuur; daar voelde hij zich thuis, daar woonde hij zo graag, daar genoot hij van de fraaie omgeving, met een bijzondere zorg voor dieren en planten.

Hij vond veel steun en levensvreugde in zijn geloof, in zijn sterke band met zijn geloofsgemeenschap. In zijn ernstige ziekte bleek dat overduidelijk; zo kon hij berusten in het naderende einde en gaf hij zich vol vertrouwen over aan de veilige handen van God.

In de nacht van het feest van Maria Lichtmis werd hij tot het volle licht geroepen.

"Hij die op de troon is gezeten sprak:

Zie, ik maak alles nieuw.

*Wie overwint, zal dit alles krijgen en Ik
zal zijn God zijn en hij mijn Zoon" (Openb. 21)*

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden danken wij u hartelijk

M.J.G. ter Linde-Kwekkeboom
Kinderen en kleinkinderen.