



*Je wilde zo graag bij ons blijven  
en vocht ervoor zolang je kon.  
Maar deze strijd was niet te winnen,  
voor ons blijft zelfs de vraag waarom.*

\*25-10-1931

†26-02-2001

In dierbare herinnering aan

**Bernardus Hendrikus  
Lindemann**

echtgenoot van  
Paula Theresia Lindemann-ter Beke

Met heel veel verdriet, maar dankbaar voor al die fijne jaren die we samen hebben gehad, hebben wij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, na een moedig gedragen ziekte, afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa.

Hij werd geboren op 25 oktober 1931 te Enschede. Na zijn schooltijd ging hij werken als verwarmingsmonteur. Later heeft hij bij datzelfde bedrijf, waar hij ruim 35 jaar gewerkt heeft, nog andere werkzaamheden verricht. Gedurende de laatste

jaren dat hij nog werkte was hij reeds ziek. In 1956 trouwde hij met zijn geliefde Paula. Samen kregen ze twee zonen en nog later twee schoondochters en twee kleindochters, waar hij heel veel van hield. Hij was altijd zorgzaam, liefdevol en ondernemend. Hij genoot met name de laatste jaren intens van de uitstapjes naar en met familie en vrienden. Ook bezoek thuis waardeerde hij enorm en hij reageerde altijd enthousiast en hartelijk. De jaren, toen zijn gezondheid wat minder werd en hij niet meer kon wat hij wilde, waren niet gemakkelijk voor hem. Toch klaagde hij niet en wat hij kon deed hij secuur en met aandacht. Je kon altijd van hem op aan.

Wij danken U voor Uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa.

Paula Th. Lindemann-ter Beke  
kinderen en kleinkinderen.

Geministraat 8,  
7521 MB Enschede