

Ter dankbare herinnering aan

MINI LINDERHOF

sinds 1 januari 1985 weduwe van
Gerhardus Oude Smeijers.

Geboren te Losser 30 november 1922.

Overleden in het ziekenhuis
„de Stadsmaten” te Enschede
op 2 november 1985.

Op 6 november d.a.v. hebben we haar bij
haar man te rusten gelegd op het
R.K. kerkhof te Weerselo.

De mens wikt, maar God beschikt.
Wie had dat kunnen denken, zo kort na
de dood van haar man. Na veel wikken
en wegen het bedrijf verkocht, een nieu-
we woning in het dorp ingericht en zo
kon ze nog een mooie tijd tegemoet gaan,
een leven zonder veel zorgen.
Gemakkelijk is haar leven nooit geweest.
Haar huwelijk bleef kinderloos, boven-
dien nogal eens tegenslagen in het bedrijf,
dat voor Mini veel te groot leek. Vele ja-
ren gesukkeld met haar man, die tenslotte
tengevolge van een zeer pijnlijke en onge-

neeslijke kwaal bezweek, ook zelf werd
zij veelvuldig gekweld door allerlei kwa-
len. Tussen al deze narigheden door heeft
zij toch nog in volle vreugde en dankbaar-
heid het zilveren huwelijksfeest mogen
vieren - maar daarna ging het met zijn ge-
zondheidstoestand steeds verder bergaf-
waarts.

En na zijn heengaan, in het begin van dit
jaar stond zij alleen op de wereld, alleen
voor de vele problemen van het bedrijf en
haar toekomst. En zeer zelfstandig nam
zij haar beslissingen, en toen ze alles voor
elkaar had, moest zij naar het ziekenhuis,
en daaruit is zij niet meer teruggekeerd.
Zij hoopte op nog wat goede jaren hier
op aarde, de Heer van alle leven besliste
anders: Hij nam haar op in Zijn Hemelse
woning.

Samen met haar man moge zij daar nu in
alle vreugde en onbezorgdheid Gods lof
zingen, en het geluk verkrijgen dat ze hier
op aarde zo moeilijk kon vinden.

Voor uw bliken van medeleven betoond
na haar overlijden zeggen wij U hartelijk
dank.

De familie.