



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.

Dankbaar hlijven wij gedenken

JACQUES LING

echtgenoot van Vera van Delden.

Geboren te Langkat (Sumatra) op 14 juni 1910.
Gestorven te Enschede op 7 maart 1987.

De levensweg van vader werd gekenmerkt door vele verhuizingen. Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in een kamp. Hoewel hij er zelden over sprak moet dit voor hem geestelijk en lichamelijke een hel geweest zijn.

Het huwelijk met moeder in 1947 heeft hem pas een echt thuis geschonken. Daar was hij dan ook heel zuinig op. Met iedere verandering of inbreuk in zijn gezin had hij moeite.

Op geen enkele manier wilde hij het geluk van dat gezinsleven verliezen.

Na een zo lang mogelijk verblijf in Indonesië, waarbij hij het moeder mogelijk maakte om te studeren en te werken als vroedvrouw, moest ons gezin tenslotte in 1961 toch ook naar Nederland repatriëren.

Voor vader was dit zijn laatste lange reis.

Er brak voor hem een rustige en gezegende tijd aan.

Hij kon volop genieten van zijn thuis. Daar was hij ook open en spontaan. Hij bleef jong van hart, vooral door zijn grote en warme belangstelling voor zijn kleinkinderen, tot op zijn sterfbed toe. Voor „buitenstaanders” kon hij misschien wel eens stug of hard overkomen. Maar ieder die hem beter leerde kennen wist hoezeer hij heel emotioneel meeleeft met de hoogte- en dieptepunten van de mensen om hem heen. De pijn van de laatste weken heeft hij grotendeels voor ons verborgen gehouden. Zijn wens om eerder te mogen sterven dan moeder ging in vervulling. In vrede en volle overgave is hij thuis gestorven, op de plek waar hij zich zo veilig wist.

Nooit zullen wij hem vergeten!
Moge hij leven in vreugde!

Graag willen wij U danken voor de belangstelling en het meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

Familie Ling.