



WIE MIJN
VLEESCH EET
EN MIJN BLOED
DRINKT,
HEEFT HET
EEUWIG LEVEN

JOAN. 6. 54.



Ter vrome gedachtenis aan
Franciscus Hendrikus Linnemeijer,
zoon van
Franz Heinrich Linnemeijer
en
Maria Catharina Vinke.

Geboren te Losser 25 Februari 1901, voorzien van de H.H. Sacramenten in den Heer ontslapen te Losser 27 December 1944 en 30 December d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal.

Hij heeft zijn leven doorgebracht in onschuld des harten en daarom was zijn sterfbed vol rust en overgave aan Gods H. Wil.

Zijn aardsche leven was voor hem een kruis, want zijn lichaam zette hem terug bij de mensen, maar juist dat kruis hield hem terug van de gevaren van het leven en bracht hem de overwinning en een uitverkiezing in zijn eeuwig Vaderhuis: „Want voor zulken is het rijk der hemelen”.

Moeder, Zusters en Broers, U hebt mij met veel hartelijkheid omringt, ofschoon mijn lichamelijke kwaal voor U niet aangenaam was. Nu zal ik vanuit den hemel ruimschoots teruggeven, wat mij op aarde onmogelijk was.

Blijf veel voor mij bidden, wederkerig beloof ik het U.

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
bid voor hem.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede!