



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten;
Hij verkwikt mijn Ziel.

Ps. 22, 2-3

†

Een dankbare herinnering aan

**BERNARDUS ANTONIUS HENDRIKUS
LINNENBANK,**

echtgenoot van

TRIJNTJE WILHELMINA BUUNK.

Hij werd geboren te Kilder op 14 oktober 1944. Na twee jaar gelukkig getrouwd te zijn (ze kregen een zoontje), kwam hij door een noodlottig ongeval om het leven bij het veer van Pannerden, op 4 november 1971. Pas op 4 december d.a.v. konden wij zijn lichaam ter ruste leggen op het r.k. kerkhof te Doetinchem. Wij proberen te geloven in een God, die ons trouw blijft in leven en in dood.

Een jong gezin had heel veel plannen. Het droomde van een heerlijke toekomst, van een nieuwe woning. Van vele mogelijkheden van een gezellig samen-zijn. Maar wat zijn menselijke plannen Bennie vertrok van huis en niemand had kunnen vermoeden dat dit zijn afscheid zou zijn.

Het koude water bij de veerpont maakte een triest einde aan dit jonge leven. Een leven dat nog zo veel te bieden had. Een leven dat geborgenheid wilde geven aan zijn vrouw en kind.

God, Heer van Leven en dood, wij bidden U wees ons voor ons sterkte en kracht in deze droeve dagen. Lang hebben we in onzekerheid verkeerd. We hoopten tegen alle verwachtingen in dat het droeve bericht toch niet waar zou blijken te zijn.

Met tranen in de ogen danken wij U, Heer onze God, voor alles wat hij voor ons betekend heeft. Moge hij nu voor ons allen een voorspraak zijn bij U in het eeuwige Vaderhuis.