



Ter nagedachtenis aan

Wilhelmina Theresia Scholten-te Lintelo

Mina

Weduwe van Albertus Gerhardus Scholten

* Haaksbergen, 15-10-1917

† Haaksbergen, 6-12-2005

Oma werd geboren op 15 oktober 1917 in Haaksbergen, waar ze ook haar jeugd doorbracht. Daarna ging ze op jonge leeftijd in betrekking bij Annink-Scholten in Beckum, waar ze haar man Gerard leerde kennen met wie ze op 15 juli 1938 trouwde. Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren. Van twee kinderen moest ze al heel vroeg afscheid nemen. Richard overleed direct na zijn geboorte en Leo mocht slechts 4 maanden oud worden. Op 49-jarige leeftijd moest ze afscheid nemen van haar man Gerard en bleef zij achter met 8 kinderen. Het waren moeilijke tijden voor haar, maar met een rotsvast vertrouwen in God wist ze zich door alle problemen heen te slaan. Groot was wederom haar verdriet toen haar dochter Ine op 47-jarige leeftijd overleed. Toen het zelfstandig wonen voor haar te zwaar werd, is zij verhuisd naar het bejaardencentrum 't Saalmerink in Haaksbergen, waar ze liefdevol werd verzorgd. Oma was bijzonder gastvrij, de koffie en een borreltje stond

altijd klaar. Zij zag haar kleinkinderen en achterkleinkinderen opgroeien. Ze genoot hiervan en leefde erg mee in hun liefde en verdriet. Oma was soms zeer direct, maar bovendien ook erg belangstellend en medelevend voor iedereen. Goed was zij op de hoogte van alles wat er zich in de wereld afspeelde, politiek maar ook in sport. Dit alles tot het laatste toe. Haar lichamelijke gezondheid liet het meer en meer afweten en de laatste maanden kwam ze niet meer van haar kamer. Toen ze voor enkele weken terug voelde dat haar einde naderde, werd ze dag en nacht bijgestaan door haar naaste familie, waarvoor ze erg dankbaar was. Haar wens om zoon Johan uit Australie nog een keer te kunnen zien is vervuld. Maandagmorgen is Johan gearriveerd en 's-avonds hebben wij met zijn allen afscheid van haar kunnen nemen. Ze kreeg na dit afscheid een innerlijke rust, heeft bijna niets meer gezegd en is dinsdagmiddag in de handen van haar oudste zoon en jongste dochter rustig ingeslapen.

Oma rust in vrede.

Wij danken U allen voor Uw belangstelling en aanwezigheid rondom het overlijden van oma.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.