



Gedenk in uw gebed
Elisabeth Lintsen

echtgenote van

Wilhelmus Antonius Claassen

Ze werd geboren 30 januari 1894 te Bommel. Na een korte ziekte is ze onverwachts overleden in het r.-k. ziekenhuis te Zevenaar, nadat ze gesterkt was door het Sacrament der zieken, op 19 november 1961. Haar lichaam hebben we begraven op het r.-k. kerkhof te Lobith, 23 november d.o.v., in afwachting van de verrijzenis op de laatste dag.

Voor ieder mens, voor de ene mens na een lange ziekte voor een ander plotseling, komt dat beslissende moment, waarop God onze levensdraad doorknipt. Niemand had voorzien dat zij ook zo onverwachts van ons zou heengaan. Sommigen staan wellicht voor een raadsel, dat misschien nooit zal worden opgelost.

Hoe vaak hoor je niet bij een sterfgeval: die weg gaan we eens allemaal. En dat is waar. En toch vind je steeds weer mensen die tijdens hun leven blijkbaar wel eens vergeten, dat ook zij eens zullen sterven. En daardoor vergeten ze soms ook God zelf en de verplichtingen die een mens tegenover Hem heeft te vervullen. Maar bij de dood worden alle banden, die een mens aan deze aarde binden voorgoed afgesneden. Dan kunnen wij, die achterblijven, alleen nog door ons gebed en H. Misoffer Gods barmhartigheid afsmecken, dat Hij in zijn milde Goedheid de mens mag opnemen in de vreugde der zaligen.

Moge ons gebed haar ook begeleiden tot voor de troon van God.

Zij ruste in Vrede.

Jac. Geurts, koster, Lobith