





Dankbare herinnering aan

### **CATHARINA ALEIDA LIPPOLD**

Ze werd geboren te Zwartemeer op 29 maart 1928. Haar ja-woord gaf ze op 22 juni 1957 aan Jan Post. Uit hun huwelijk werden drie zoons geboren.

Een echtgenote, die er was voor haar man. Een moeder, die er was voor haar kinderen. Ze was gewoon met ons, voor ons, van ons.

Ma had een vriendelijk, vrolijk karakter. Was behulpzaam voor iedereen. Enkele jaren verzorgde ze haar bedlegerige moeder. Ze had een heel fijn rechtvaardigheidsgevoel, was voor allen gelijk. Ze was gek met haar kleinkinderen. Wanneer het die gold, kon ze verder alles vergeten. Daarom was en is ze ons zo dierbaar. In het leven van alle dag heeft ze met „te doen” haar geloof aan God beleden.

Vanaf juni 1990 werd haar gezondheid aange-tast door een ziekte, waartegen niet te vechten is. Langzaam week de lichamelijke kracht, doch haar geest bleef wakker tot het laatst. Het sacrament van de zieken ontving ze op 19 oktober. Enkele uren daarna gaf ze haar leven terug in de hand van haar Schepper. Haar stoffelijk lichaam hebben we begraven, na een Eucharistieviering ten afscheid op 24 oktober, op het r.k. kerkhof te Erica.

We zijn bedroefd, maar haar liefde voor ons leeft in onze herinnering voort.

„Het is waarlijk passend en billijk, redelijk en heilzaam dat wij U eeuwige God altijd en overal danken door Christus onze Heer.

In wie voor ons de hoop oplicht van de opstanding, opdat zij, die door de zekerheid van de dood bedroefd worden, door de belofte van een toekomstige onsterfelijkheid zouden worden getroost. Want voor uw gelovigen Heer wordt het leven veranderd, niet weggenomen en is er bij de afbraak van het aardse huis in de hemel een eeuwige woonplaats gereed gemaakt.”  
(uit de liturgie voor de overledenen).

Voor uw blijken van belangstelling, uw medeleven tijdens haar ziekte en in de voor ons nu zo droeve dagen danken

**J. POST**  
kinderen en kleinkinderen