

Als dankbare herinnering aan

**BETSIE LITJES**

geboren te Beuningen 20 september 1921,  
overleden te Beuningen 12 augustus 1988.  
Begraven op het R.K. kerkhof aldaar op  
15 augustus 1988.

†

Ieder van ons draagt zijn of haar persoonlijke herinnering aan Betsie met zich mee.

Het is moeilijk daarop in te gaan. Wel mogen wij misschien iets van haar leven zeggen, dat ons allemaal zal bijblijven.

Zij was eenvoudig, bescheiden, dankbaar en genietend van alle dingen, muziek, zang en mensen.

Betsie was 'n begrip voor velen die haar lief waren.

Iedereen hield van haar.

Zij kreeg ook veel liefde van familie, burens en kennissen en jarenlang een geweldige verzorging van Riet en haar kinderen.

Riet, Lia, Helma en Wilfred, jullie waren alles voor mij! Dank je wel!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden en bij de begrafenis van Betsie, betuigen wij U onze oprechte dank.

Riet en kinderen,  
familie Litjes