



Gedachten bij het overlijden van

## **Ben Libbers**

\* 21 Februari 1931

† 19 mei 1994

Sinds 15 januari 1990 weduwnaar van

## **Jos van der Zwaan**

Ben overleed op de verjaardag van Jos.  
Onverwacht en alleen.  
Eigenlijk vinden we dat wel zijn stijl.

Kanker. Ongeneeslijk! Deze diagnose was moeilijk te vatten, en niet alleen voor hem. Het moeilijkst vond hij dat zijn onafhankelijkheid was aangetast. Hij wilde zoveel mogelijk zelf doen zonder hulp.  
Hij hield niet van ziek zijn. Hij vond het heel moeilijk hulp en steun te vragen.

Als draglinemachinist was hij veel van huis en op zichzelf aangewezen. Het weekend was voor het gezin, maar hij ging ook lekker eigenwijs zijn gang. Zijn afwezigheid kon hij goed compenseren met verwennerijen.  
Vrouw en dochters waren heel belangrijk voor hem.

Ook na zijn actieve werkjaren is hij iemand gebleven die zichzelf goed kon vermaken. Praten ging hem niet gemakkelijk af.  
Over de dood van Jos zei hij: " 't is niet anders! ". Hij voelde zich vaker alleen en triest, uiterlijk ging alles door. Kaarten, wandelen met de hond, fietsen, het opzoeken van vrienden en familie, uitjes naar Nijmegen en Maastricht, vakanties met zijn dochters.

Hij heeft genoten van de vele belangstelling tijdens zijn ziek zijn. Hij verbaasde zich daar ook over, want zelf ging hij, zoals hij zelf vaker zei, nooit op ziekenbezoek. We hebben deze periode samen intens beleefd.  
Dat is ons heel dierbaar.

Edith en José.