



Gedenk in uwe gebeden de ziel van

**Anna Maria
Elisabeth Lichtenberg**

Weduwe van A. G. F. Konings

Zij werd geboren 12-12-1880 te Winterswijk. Na voorzelen te zijn van de Genade Middelen der H. Kerk overleden 25-11-1956 in het St. Elisabeth ziekenhuis en begraven 28 nov. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Niet alleen haar dierbaren, ook allen, die haar kenden, zullen haar node missen, zij was ons allen lief en behoorde tot de zielen, waaraan de wereld altijd zeldzamer wordt. Onze hoogschatting en de daaruit voortvloeiende liefde gingen naar haar uit omdat wij bij iedere aanraking met haar aanvoelden haar gerichtheid op God, haar leven in Zijn Aanwezigheid. Dit leven deed haar eenvoudig en goed zijn voor een ieder die haar ontmoette, bracht haar tot het in stilte nauwgezet volbrengen van haar plichten van staat, van echtgenote en moeder.

Wij weten, dat de dood het leven niet wegneemt maar verandert. Deze wetenschap is de troost in ons verdriet, een troost, die groot is door ons gerechtvaardigt vertrouwen, dat zij leeft bij God. „Heer, Gij hebt haar opgeroepen op de dag, waarop Uw Kerk ons verkondigt het komen van de Zoon des Mensen met grote macht en majest. Geef, Heer, dat zij uit de duisternis van haar diep geloof moge zijn overgegaan naar het licht van het Lam”.