



In dankbare herinnering aan

Frederikus Wilhelmus Lichtenberg

echtgenoot van

JOHANNA HENDRIKA BOMERS

Hij werd geboren op 4 juli 1925 te Groenlo en is na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken op 11 januari 1993 in het verpleeghuis De Cromhoff te Enschede overleden.

Diep bedroefd zijn wij allen om het overlijden van mijn man, onze vader en opa. Toch merken wij ook in ons hart een gevoel van dankbaarheid dat we hem in ons midden mochten hebben. Hij was stil en eenvoudig, hij kon moeilijk zijn gevoelens uiten.

Hij was een man die het goed met z'n gezin voor had. De zorgen in het gezin om de kinderen ieder op zijn eigen terrein heeft hij moeilijk kunnen verwerken.

Ook leefde hij voor zijn werk vele jaren in de textiel daarna bij de Grolsch Bierbrouwerij. Genieten kon hij van zijn vogels, de tuin en het hondje Basje.

Met 62 jaar ging hij in de VUT, hoopte samen met zijn vrouw Jootje een fijne oude dag te hebben. Ze hadden het zo mooi samen.

Helaas dit mocht niet zo zijn. Bijna 3 jaar is hij liefdevol verpleegd in De Cromhoff.

Wij zullen hem missen maar hebben vrede met de rust die hij nu gevonden heeft.

J. H. Ligtenberg-Bomers
Elly en Chris
Wilma en Wim
José
Sandra en Martijn