



*Afscheid nemen is bezinnen
op hoe broos het leven is
Afscheid nemen is beginnen
de nieuwe dag met een gemis*

Met dankbare herinnering aan

Harrie Lichtenberg

echtgenoot van
Lien Kruijff

geboren 9 mei 1925 te Winterswijk
overleden 10 mei 2001 te Lichtenvoorde

Harrie groeide op in Winterswijk. Tijdens zijn verlovingsstijd was hij drie jaar lang als dienstplichtig militair gestationeerd in Indonesië. Na terugkomst in Nederland nam hij met Lien de winkel van zijn schoonmoeder over. Samen kregen zij samen zeven kinderen. Het eerste kleinkind was Bowie, later volgden Bram, Ella, Daan en Stan. In 1987 stopten zij met de winkel en vonden vervolgens een nieuwe uitdaging in het vluchtelingenwerk.

Harrie was een ontzettend lieve, zorgzame echtgenoot, vader en opa. Hij stond altijd voor iedereen klaar en respect voor anderen was voor hem vanzelfsprekend. Hij zat graag thuis in zijn

stoel de krant te lezen. De actualiteit volgde hij op de voet, en ook onderwerpen als natuurkunde, geneeskunde en maatschappelijke ontwikkelingen hadden zijn warme belangstelling. Hij kon slecht tegen het onrecht in de wereld. Naast die serieuze kant had hij ook gevoel voor humor. Veranderingen vond hij vervelend, hij was erg gesteld op zekerheden.

Na een paar moeilijke weken in het ziekenhuis mocht Harrie naar huis. In de veronderstelling redelijk te herstellen, hebben we nog een onvergetelijke, fijne week samen beleefd en zij laatste verjaardag mogen vieren. Geheel onverwacht en veel te snel hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Harrie heeft naar eigen zeggen een goed leven gehad en wenste ook graag een goed einde. Dat hij tevreden terug keek op zijn leven en een zachte dood is gestorven, is voor ons een grote troost.

Harrie, pap, opa, dank je wel voor al die mooie jaren.

Wij danken u voor de getoonde belangstelling en uw medeleven.

Lien, Mieke, Elsje († 1954), Michel, Ellen, Emiel,
Jacqueline en Gerard.