

†

Met een uitnodiging  
tot een vroom gebed  
weze dit een dankbare herinnering  
aan het leven en sterven van

MEVROUW

## Isabella DE LIE

Echtgenote van de Heer  
Jacobus VAN DEN BOGAERT

Lid van de Vrienden van Lourdes  
Lid van het Wit - Gele Kruls en van Ziekenzorg  
Lid van verschillende Parochiale Verenigingen

Geboren te Zandvliet op 7 september  
1910 en godvruchtig in de Heer ont-  
slapen te Antwerpen, in het Sint Ca-  
millusziekenhuis, op 18 december 1987.

Gesterkt door het H. Sakrament  
der Ziekenzalving.

In dankbaarheid willen wij aan haar  
blijven denken en de waarden die zij  
in dit leven hoogachtte in ons eigen  
leven doorzetten.

En ook al voelen wij nu een gemis en  
ook al is er nu verdriet, toch weten wij  
ons vanuit het geloof getroost in de  
zekerheid, dat zij voor altijd mag ge-

nieten van een welverdiende rust in  
Gods direkte nabijheid. Moge zij uit  
Gods handen het loon ontvangen waar-  
voor zij geleefd heeft.

Gedenk haar in uw gebeden.

Jacobus VAN DEN BOGAERT,  
haar echtgenoot,

De families DE LIE,  
VAN DEN BOGAERT,  
ADRIAENSSENS en  
TERCELIN,

betuigen U  
hun oprechte dank  
voor de blijken  
van medeleven.