

Dankbare herinnering aan

Jan Liebrand

echtgenoot van
Helena Christina Valkenaar

Op 2 januari 1920 werd hij in Terborg geboren en hij stierf plotseling te Enschede op 12 maart 1996.

In de jaren van zijn werkzaam leven ging hij helemaal op in zijn inzet voor het bedrijf. Met al die energie en kwaliteiten die hem maakten tot een bekwaam adjunct-directeur. Zijn werk was alles.

Toen hij eenmaal gepensioneerd was bleek hij ook helemaal te kunnen opgaan in aandacht voor zijn gezin, vrouw, kinderen en kleinkinderen. En genoot hij van de bezoeken aan zijn kinderen. Zoals hij genoot van koken, lekker eten, van voetballen, van de vogels die hij dagelijks voerde.

In de jaren dat zijn kinderen opgroeiden was hij een strenge vader. Overtuigd als hij was van de waarde van regels en normen, wist hij daar van geen wijken.

Toen hij eenmaal de vreugde mocht beleven van zijn kleinkinderen, bleek hij in toenemende mate een milde opa te zijn. Met begrip kon hij met hen praten. En kon hij met hen plezier maken.

En altijd als er iemand een beroep op hem deed was hij bereid om te helpen.

Nu hij zo plotseling is gestorven, zijn al die goede herinneringen ons tot troost. En we weten ons bemoedigd door de woorden waarmee hij zo vaak afscheid nam: "Sterk blijven..!"

Moge Jan Liebrand rusten in vrede.

Voor uw meeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa danken wij U heel hartelijk.

H.C. Liebrand - Valkenaar
kinderen en kleinkinderen