

Met een gevoel van eerbied en dankbaarheid denken we terug aan

ALEIDA JOHANNA JOSEPHINA LIENESCH

echtgenote van

GERHARDUS BERNARDUS H. LEMMINK.

Zij werd op 9 maart 1932 te Losser geboren en is na een langdurige ziekte nog vrij plotseling overleden op 6 mei 1976. Van de rector mocht zij in 't ziekenhuis te Oldenzaal nog het sacrament van de zieken ontvangen. Op maandag 10 mei hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof te Oldenzaal.

Wie zou niet bedroefd zijn bij het heengaan van deze lieve vrouw, die ondanks haar ongeneeslijke ziekte toch nog probeerde mee te leven met het wel en wee van haar gezin. Ruim 20 jaar is zij getrouwd geweest waarvan zij ongeveer 12 jaar ziek was. Het viel haar moeilijk om dit te aanvaarden, geen wonder, ze was nog zo jong en het deed haar pijn, dat ze zo weinig voor haar man en kinderen kon zorgen. Haar geloof in Gods Voorzienigheid heeft haar uiteindelijk berusting gegeven. Wie zou niet bedroefd zijn? Christus, wenend bij het graf van Lazarus zou ook hier gehuild hebben.

We zijn geneigd om te vragen: „Waarom deed Christus hier geen wonder”? Zij wilde nog zo graag leven voor haar gezin, dat een gezonde moeder nog zo hard nodig heeft en ze hield ook zo van haar beide moeders, die nog leven.

Christus heeft vaak wonderen gedaan, maar hij deed dat om ons duidelijk te maken, dat Hij ons allen heil wilde brengen; dat ons allen eens de verrijzenis wacht en dat eens al onze tranen al onze droefheid zal weggenomen worden.

Waarom mocht zij niet langer leven? We moeten ons hoofd buigen voor een mysterie. Het antwoord blijft verborgen in Gods oneindige wijsheid. Maar hierop vertrouwen we wel: Christus zal ook nu helpen, al weten we nog niet op welke wijze.

Ongetwijfeld zal Maria, die wij in deze mei-maand bijzonder vereren, ook als „de poort van de hemel”, haar begeleid hebben naar Jezus, haar Zoon en zal zij bijzonder beschermen hen, die achterbleven.

Voor uw blijken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, lieve dochter, zuster en schoonzuster, betuigen wij U onze oprechte dank,

Uit aller naam:

G. B. H. LEMMINK
en kinderen

Oldenzaal, mei 1976
Meeuwenstraat 32