



Dankbare herinnering aan

Geertruida Anthonia Lienesch.

Zij werd op 8 april 1943 te Losser geboren. Op 14 november 1989 overleed zij onverwacht te Losser.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Martinus vond de crematie plaats te Usselo.

Het kruis is je niet bespaard gebleven. Reeds op jonge leeftijd kwam je in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor, in die tijd, een gevaarlijke hartoperatie. Wonder boven wonder kwam je daar goed doorheen.

Misschien was dit mede te danken aan je grenzeloze optimisme.

Graag was je onder de mensen. De vrouwenvereniging en de kogelwerpers hadden volop je aandacht.

Tot driemaal toe trok je naar Australië om je broer Gerard, zijn vrouw Lia en kinderen te bezoeken.

Veel had je nog in je leven willen doen. Helaas mocht dit niet zo zijn.

Dat je nu je welverdiende rust mag krijgen.

Moeder, rust in vrede.

Voor uw blijken van deelneming ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder en zuster, zeggen wij U hartelijk dank.

Eric, Marion en familie

Losser, 17 november 1989