



Verdrietig en verslagen ben ik, maar ook dankbaar voor alles, wat zij voor mij betekent.

Johanna Hermine Lienesch

Annie

weduwe van

Johannes Jacobus Smudde

Ze is geboren op 14 juni 1916 te Gronau en overleed op 23 februari 2007 te Losser.

Na de Uitvaartviering hebben we haar op 27 februari ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Overdinkel in het graf bij haar man.

Voordat ze met vader trouwde, werkte ze als verpleegster in diverse ziekenhuizen.

Tijdens haar huwelijk bleef ze haar zorg verlenen aan het gezin en hielp vader mee in het café.

Moeder is na een korte ziekte toch nog plotseling overleden.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je sterft,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan,
je zegt: ik ben moe,
maar op een keer ben je
aan je laatste beetje toe.

Voor uw medeleven en belangstelling betoond na het overlijden van mijn lieve moeder, zeg ik u heel hartelijk dank.

Frans